

De scheppende mens

Met dit verhaal wil ik het belang illustreren van de mens als schepper. Zij het in kunst, muziek, schrijven of in bijvoorbeeld sportprestaties. Het gaat er niet om wat er geschapen wordt en of het mooi of lelijk is, want dat is immers subjectief. Het gaat erom dat het scheppen vanuit een positieve opzet gedaan wordt om een positief resultaat te behalen voor jezelf en eventueel anderen.

Sommige mensen delen de waarheid dat God de wereld geschapen heeft. Anderen delen de waarheid dat de evolutie de schepper is. Weer anderen zitten er misschien ergens tussen in of hebben een geheel andere waarheid. Los van welke waarheid je deelt, de mens heeft ook een scheppend vermogen dat op een of andere manier bij kan dragen tot die "grotere" schepping. Als je vanuit een positieve gedachte werkt aan het creëren van iets dat zich op welke manier dan ook ten goede in de aardse werkelijkheid kan manifesteren, dan ben je bezig met mede scheppen aan het aardse en kosmische Groter Geheel in een positieve richting. Ik geloof dat elke poging om in het positieve te scheppen, een stap dichterbij de afbraak van de aardse illusie is of wel van het "schaarste denken". Als je scheidt vanuit licht en met een helder hart, geleid door je ware ego-loze wezen, dus degene wie je werkelijk bedoeld bent te zijn, dan ben je bezig de ware werkelijkheid van overvloed denken te manifesteren op de aardse werkelijkheid. Hopelijk vergeten we niet onze rol als medescheppers van de grote creatie.

© Gougondesign 2006
info@gougondesign.com